



En glædelig jul!



En bibelhistorie om Jesus' fødselsdag.



En glædelig jul!

– En bibelhistorie om Jesus' fødselsdag!



Forside billede: Babara Meinel Jacops

Illustrationer: Fleur Celeste/ Farvelægning: Naomi

*Skrevet af: Chariane Quille, efter den sande historie om Jesus' fødsel,
som fortalt i Biblen*

Oversat af: Nancy D'Souza



En ung kvinde, som hed Maria, blev udvalgt af Gud til at være mor til et helt specielt barn. Et barn der skulle vise Guds kærlighed til folk på Jorden.

En vigtig budbringer blev sendt fra Gud for at fortælle Maria om barnet, som han ville give hende.



Ærkeenglen Gabriel fortalte Maria, at alt er muligt for Gud, og at barnet hun skulle føde, skulle kaldes Jesus.

Han var Guds søn. Maria troede på hvad Gabriel fortalte hende, og hun sagde "Ja" til Guds plan for sit liv.



Josef, som var tømrer, elskede Maria og ville giftes med hende. De boede i en by, som hed Nazareth.

Maria og Josef ville passe godt på Jesus, Guds søn, mens han voksede op på Jorden.



Ærkeenglen Gabriel viste sig for præsten Zakarias, mens han bad. Gabriel fortalte ham, at han og hans kone Elisabeth endelig ville få et barn.

Zakarias var meget overrasket over at høre budskabet fra englen. Selv om Zakarias og Elisabeth var ældre mennesker, ville Gud gøre et mirakel og give dem et barn.



Maria tog på besøg hos sin kusine Elisabeth. Da Elisabeths baby hørte Maria sige "Hej", hoppede og sparkede han rundt inde i sin mors mave.

Han var vildt glad for at høre Marias stemme, fordi hun skulle være mor til Guds søn.



Snart blev Zakarias og Elisabeths baby født. Han blev kaldt John, lige som englen havde sagt.

Som voksen ville det være Johns job at fortælle folk om Jesus, Guds søn. Han ville fortælle dem at de skulle forberede sig på denne vidunderlige begivenhed.



En engel viste sig for Josef i en drøm. Han forklarede, at den lille baby, som Maria havde inde i maven, var Guds søn Jesus. Han fortalte Josef, at han skulle passe godt på Maria og det lille barn.



Omkring det tidspunkt hvor baby Jesus skulle fødes, blev en ny lov vedtaget: Alle skulle vende tilbage til deres fødeby for at blive talt og for at betale skat. Josef og Maria måtte tage til Bethlehem.



Da de ankom til Betlehem, forsøgte de at finde et sted at sove, men alle gæstehusene var fulde.

Det eneste sted de kunne bo var i en stald - der hvor dyrene bor.



Josef og Maria var glade for i det mindste at have et sted at være. Og det var netop, hvad Gud havde planlagt - et ydmygt sted hvor hans søn kunne fødes.

Selvom Baby Jesus ikke blev født på et flot slot, tog Gud sig godt af ham. Han passede godt på den lille familie, som elskede og adlød ham.



Jesus blev født i stalden den nat!
Josef gjorde sit bedste for at hjælpe
Maria og den lille ny føle sig godt tilpas.
Han tog sig godt af dem og lavede en lille
seng af halm i krybben, hvor Baby Jesus
kunne sove.

Jesus var Guds julegave til os alle. Et
barn der skulle vokse op for at vise og
fortælle alle om Guds kærlighed.



Den nat, Baby Jesus blev født, var den allerførste juleaften nogensinde. Englene i himlen opførte et helt show for at fortælle den gode nyhed: At Jesus, Guds Søn, var blevet født.

Nogle hyrder, som passede får på en bjergskråning nær byen Bethlehem, så det og blev meget forbavsede!



En engel viste sig for dem og fortalte dem den store nyhed: At Guds søn, Jesus, var blevet født i en stald og sov i en krybbe.



Så viste der sig mange engle som sang: "Ære være Gud i det højeste! Fred på jorden til mennesker med god vilje!"

Hyrderne var så glade for at høre den gode nyhed. De gik i gang med at lede efter Baby Jesus så snart englene var forsvundet.



De knælede foran Baby Jesus, viste ham respekt og ære og priste Gud for at sende sin søn til verden.

Så fortalte hyrderne folk rundt omkring, at Jesus var blevet født! Alle der hørte det synes det var meget spændende!



Langt væk var der vise konger, som studerede stjernerne. En dag bemærkede de en særlig stjerne som betød, at en ny konge - en helt speciel konge - var blevet født.



Kongerne ønskede at vise deres respekt for den største af alle konger og valgte de bedste gaver, de kunne finde.

De pakkede, efterlod alt andet og tog på en lang rejse for at finde babykongen Jesus.



De var fast besluttet på at finde Jesus og rejste i rigtigt lang tid for at finde ham. Den store stjerne på himlen førte dem til det rigtige sted.



Stjernen stod over det sted, hvor
Maria, Josef og lille Jesus boede.
Kongerne frydede sig over at se den! De
havde omsider fundet Jesus.



De vise konger gik ind i huset og knælede for at ære Guds søn. De gav ham de gaver, de havde med: guld, røgelse og myrra.



I dag kan vi give Jesus den allerbedste gave ved at dele hans kærlighed med andre.

Vi kan gøre ham meget glad ved at fortælle historien om den første jul, og om hvordan Jesus kom til Jorden for at frelse og tilgive os, så vi kan komme til himlen en dag!



Jesus elsker dig og han har en gave til dig. Gaven er, at han gerne vil bo i dit hjerte og være sammen med dig altid.

Senere når du ikke skal bo på jorden mere, kan du bo med Jesus i Himlen for evigt. Du kan pakke gaven op ved at sige denne lille bøn:

Kære Jesus

Tak fordi du kom til jorden dengang for længe siden. Du kom for at give os kærlighed og tilgivelse. Tilgiv mig for de forkerte ting jeg har gjort.

Fyld mit hjerte med din kærlighed og hjælp mig med at gøre det der gør dig glad. Jeg er så glad for, at du altid vil elske mig, og at jeg skal bo med dig i Himlen, fordi jeg tror på dig.